



100 ÅR AV PLATSJOURNALEN

Platsjournalens anor går 100 år bakåt i tiden. I sin linda var platsnotisernas avsändare dolda för de arbetssökande och på 1970-talet lästes de lediga jobben upp av kändisar i radion. Tidningens nya form är ett led i en lång historia.

Sveriges första arbetsförmedling var kontoret i Helsingborg som öppnade 1902. Knappt tio år senare lades grunden till dagens Platsjournalen, då den så kallade riksvakanslistan upprättades. Där annonserades det främst efter husligt arbete och personal till jordbruk.

På 1930-talet lästes riksvakanslistan upp i radio på torsdagar och under kriget även på lördagar. De som inte hade tillgång till en egen radio kunde då få låna en på arbetsförmedlingen. Traditionen med att läsa upp platsannonserna i radio fortsatte in på 1970-talet då kändisar som Stig Järrel, Ulla Sjöblom och Charlie Norman gjorde sändningarna mycket populära.

På 1960- och 1970-talet läste även "Fröken Plats" upp lokala vikariat i storstäderna på telefon. Dit ringde främst hemmafruar i jakt på korta jobb, det sändes dessutom i P1.

Platsjournalen startades 1963, då hade tidningen inslag av journalistiska artiklar men utgjordes främst av platsnotiser med dolda avsändare. Först på 1970-talet blev de "öppna" för de arbetssökande. När tidningen nu får ny form är det sjunde gången den byter utseende. ☉



"Tidningen är mycket flashigare nu, och det behövs. Den ska ju nå människor och de ska inte tycka att det är en grå och tråkig tidning som man bara kan läsa rad upp och ner. Det är viktigt att det är en jättepositiv tidning där arbetsgivarna får spela stor roll"

Britt Hollström, var Fröken Plats 1964. Hon slutade på Arbetsförmedlingen i Mölndal 2007, men arbetsmarknaden ligger henne fortfarande varmt om hjärtat.

